

Hervormde gemeente te Noordeloos
Kerkdienst zondagavond 20 september 2020
Hervormde kerk Noordeloos + vele luisteraars thuis
Opening Winterseizoen 2020-2021
Met nabespreking in De Wegwijzer

Thema: "Verheerlijk God met je lichaam".
Over de richting van onze verlangens

Welkom en mededelingen ouderling van dienst

Zingen OTH 34 vers 1, 2 en 3

- | | |
|--|--|
| 1. Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de levende God. | bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U. |
| 2. Een vogel is er thuis,
HEER van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op | 3. Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. |

Stil gebed - Votum en Groet

Aanvangswoorden uit Psalm 27 vers 4

Zingen OTH 34 vers 4 en 5

- | | |
|--|--|
| 4. Ach hoor en kijk naar mij,
HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent. | 5. De HEER beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis. |
|--|--|

Gebed om de opening van het Woord en de Verlichting door de Heilige Geest

Lezingen Oude Testament: Deuteronomium 10 vers 12 tot 22

Zingen Psalm 86 vers 6

Leer mij naar Uw wil te hand'len...

Nieuwe Testament: I Korinthe 6 vers 12 tot 20

Zingen Psalm 119 vers 4, 13 en 14 uit Weerklank

4. Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer,
hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden ?
Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer
hij zich door God en zijn gebod laat raden.
Ik zoek U met mijn ganse hart, o HEER,
leid mij niet af ter zijde en ten kwade.

13. Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

14. Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

Zingen OTH 496

God heeft een plan met je leven
Je bent hier met een doel
Geloof het diep van binnen
't Is meer dan een gevoel
Hij doet meer dan je kan bidden
Hij is groter dan je denkt
Ik weet dat hij je helpt
Ik weet dat hij je kent

Refrein

Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag god om hulp
En de hemel gaat open
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou
In de storm in de strijd in een moeilijke tijd
God is trouw

Preek

Zingen OTH 292

1. U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- en tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

God heeft een plan met je leven
Je bent hier met een doel
Geloof het diep van binnen
T'is meer dan een gevoel
Hij doet meer dan je kan bidden
Hij is groter dan je denkt
Ik weet dat hij je helpt
Ik weet dat hij je kent

Refrein

Halleluja (8x)

Refrein (2x)

2. U bent mijn bestemming.
U hebt mij gemaakt om als uw kind
in voor- en tegenspoed,
uw liefde uit te stralen.
Dit is mijn bestemming.
Dienen met verstand en met gevoel
vanuit gehoorzaamheid.
Heer, U bent mijn doel.

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 145 vers 2 en 3

Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem...

Dankgebed en voorbeden – Stil gebed – Onze Vader

Slotzang OTH 295

- | | |
|--|---|
| 1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn. | dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt. |
| 2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij; | 3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht. |

Zegenbede

Collecte bij de uitgang

Na de dienst is er een nabespreking in De Wegwijzer: hartelijk welkom zijn de leden van en belangstellenden van de Groeikring

Laat, terwijl u of jij zit te luisteren naar de preek, de volgende vragen vast bij je om gaan:

1. Het gaat in deze dienst/preek over de richting van onze verlangens. Al direct aan het begin van de preek klonk het woord van Jezus: *Waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn.*
 - Raakte de preek u of jou bij dit thema als vraag naar 'waar onze schat is'? Werd je *pijnlijk* geraakt of juist *bemoedigend*?
2. Paulus gaat in I Korinthe 6 op niet mis te verstane woorden in op concrete (enorme) misstanden in de gemeente. in de preek onderzoeken we waar we het anno 2020 over moeten hebben wanneer we concreet worden. Vele voorbeelden kwamen langs. Waar raakten er uw of jouw leven als gedoopte in onze context nu?
3. "De grote winkelcentra ('mall's') in onze steden zijn de kathedralen van onze tijd, waar in de winkels en boetiekjes als in seculiere kapellen beloofd wordt dat al onze verlangens vervuld kunnen worden, in een hemel van gezondheid, geluk en vrijheid op aarde". ... En: "de reclame is de continue uitnodiging om de liturgie in deze seculiere kathedraal mee te komen vieren."
 - Vind je deze duiding overdreven of raak of 'om het echt over te hebben'?

In de nabespreking in De Wegwijzer verzamelen we gedachten en vragen die al luisterend zijn opgekomen, en halen daar een paar kernpunten uit om over door te praten.