

Gemeente van Jezus Christus in Noordeloos,

Inmiddels hebben wij een beroep mogen ontvangen van de Hervormde Gemeente in Noordeloos. Een gemeente die ik als predikant niet ken en die wij als gezin niet kennen. En ook voor u als gemeente een onbekende dominee.

Daarom is het een goed moment om onze kennismaking te beginnen met een stukje op de website.

Ik ben ds. H.M. Burggraaf, inmiddels 52 jaar. Ik ben opgegroeid in 'hartje Rotterdam' en later Vlaardingen. Daar ben ik ruim 31 jaar geleden getrouwd met Liesbeth. Samen hebben we zes kinderen. Vier van onze kinderen zijn getrouwd, één zoon zit in Havo 4 en woont nog volledig thuis en één studeert theologie in Leuven en is in de weekenden regelmatig thuis. We hebben inmiddels 5 kleinkinderen ontvangen.

Tot 2007 was ik werkzaam bij de gemeente Vlaardingen, de laatste jaren als risicomanager. In 1999 ben ik aan de studie klassieke talen begonnen, en na afronding daarvan ben ik toegelaten tot de studie theologie aan de universiteit van Utrecht. Door de studie heen baande de Heere God de weg naar het predikantschap. Zodat ik na afronding van de studie op 28 oktober 2007 voor het eerst bevestigd werd als predikant in de Hervormde Gemeente van Nieuwer ter Aa. Sinds 12 februari 2012 ben ik verbonden aan de Hervormde Gemeente van Wekerom.

In de laatste periode heeft Liesbeth de studie theologie aan de CHE in Ede afgerond. Ze heeft zich na aanvullende cursussen toegelegd op pastorale coaching en heeft inmiddels haar eigen coaching praktijk ([www.pastorale-coaching.nl](http://www.pastorale-coaching.nl)).

Ik ben in de eerste plaats een christen, zo wil ik leven. Een volgeling van Jezus Christus, met de Bijbel als belangrijkste bron. Ik sta voluit in de gereformeerde traditie, maar ontmoetingen met mensen uit de wereldkerk hebben mij duidelijk gemaakt, dat de Heere God door alle tradities heen aan Zijn kerk bouwt.

Wij leven tussen de Hemelvaart en de Wederkomst van Jezus Christus, in een uitdagende tijd. We zien in alles om ons heen, dat de terugkomst van de Heere Jezus dichterbij komt. Dat tekent mijn roeping als predikant: De Liefde van Christus is mijn drijfveer om mensen tot het geloof te bewegen (2 Korinthe 5), omdat ik geloof dat het Koninkrijk der hemelen dichtbij is gekomen (Mattheüs 25).

We hopen en bidden dat de Heere God duidelijkheid geeft over de weg die we met de roep vanuit Noordeloos moeten gaan. Bid u mee?

Hartelijke groet,  
Ds. & Liesbeth Burggraaf